

SKOGEN OCH FOLKTRO

Förr i tiden trodde man att skogen beboddes av övernaturliga väsen som skogsrån, vittror, älvor och troll. Det kallas för folkstro eller vidskepelse.

Skogsrået var skogens vackra härskarinna. Hon bestämde över de vilda djuren, lockade vandrare vilse och förförde män. Men hon hjälpte också flickor att valla boskap och varnade för bränder.

Vittra var det osynliga folket som såg ut och levde som människor, men under jorden eller i en parallell verklighet. Deras kor var förtrollade, och det gällde att inte bygga hus på en stig de använde, för då kunde de gå med sina kor rakt igenom huset.

Älvor var kvinnliga andeväsen som vid skymningen och soluppgången dansade på ångar, dolda i dimslöjor. På varje plats de dansat på bildades en ring av svampar och bördigt gräs. Det bådade olycka att uträtta sina behov i de ringarna!

Trollen kunde antingen vara människolika, väldigt fula eller enorma jättar. Trots att de ofta var enormt rika, var de alltid klädda i trasor. De rövade bort små människobarn och lämnade kvar sina egna. För att undvika detta, måste man snabbt se till att döpa bebisen i kyrkan.

I åar, forsar och sjöar satt Näcken, en naken man som spelade fiol. Med sin förtrollande musik lockade han ned människor i vattnet. Det enda sättet att inte drunkna, var att skära av hans fiolsträngar.

Modern vidskeplighet

Idag lever de flesta av oss i städer istället för i skogar. Det märks även på dagens vidskepliga föreställningar. Känner du igen någon av dessa?

En del tror att det betyder otur att:

- Trampa på en brunslucka med bokstaven A
- Gå under en stege
- Lägga nycklar på bordet
- Se en svart katt gå över gatan

Somliga tror att talet 13 är ett oturstal, speciellt om det är ett datum som inträffar på en fredag. Sedan finns det de som "tar i trä", det vill säga knackar tre gånger på ett träforemål, för att klara sig undan en olycka. Kan du fler?

